

## שלום וברכה משפחת גן זית

אצלנו הימים עוברים בשמחה רבה, נהנים, ובעיקר שמחים.

מאחלים מזל טוב למשפחת שהרבני להולדת הבת אמה: שאו שפע ברכות ואיחולים ומזל טוב מכולנו.

מזל טוב ויום הולדת שמח לקאי ועידו דניאל בני החמש.

מעדכנת אתכם לגבי הפעילות בספרייה – פורייה ביוזמתה פנתה שמצאה עבודה במשרה מלאה בספרייה אקדמית וביקשה לצאת מהחינוך לחופשה ללא תשלום. אנו מאחלים לפורייה הצלחה ותוכלו להתראות אתה אחה"צ בספרייה שם תמשיך להיות ספרנית. נבדקות אפשרויות לחוגים אחרים.

הגיע הספר הראשון של ספריית פיג'מה, אחרי שנעסוק בו בגן נשלח לכם הביתה.



הקמנו את גינת הירק שלנו (בחצר, מאחור). שתלנו שתילים של חסה, כרוב לבן, עירית, נענע, סטיביה, זרענו זרעים של גזר, צנונית, ופטרוזיליה. טמנו בצל ירוק ובצל של חצב.

בכניסה טמנו פקעות של רקפות, נרקיסים, קלות, צבעונים, נוריות וכלניות. דברנו על סוגים של בצלים וראינו שלא כולם באותו גודל. הבצל הוא איבר אוגר מזון.

נלמד על הזרעים, תהליך הנביטה, רוב הצמחים התחילו את מעגל החיים – כזרע. הזרעים הם גופיפים קטנים דוממים אך יחד עם זאת מתפתחים לצמחים.



נדבר על המבנה של הזרע – הקליפה הקשה – הזרע בתרדמת עד שהוא סופג את המים באדמה. נלמד על השורשון והניצרון: למטה מתפתח השורשון ומלמעלה מתפתח הניצרון לגבעול עם עלים, עד הצמח הבוגר.

בתחום המדע נערוך ניסויים: הנבטנו זרעים: שעועית, חמוס, עדשים, תירס, שעועית שחורה, אפונה.



נדבר על התנאים המיטביים לנביטה – שמש – אור (נקשר את זה לנושא של בריאת העולם), אוויר – חמצן, אדמה. ( ביום השלישי נבראו הצמחים ).

נשער השערות – מה יקרה אם ננביט שעועית בחושך, עם השקיה ?

מה יקרה אם ננביט שעועית באור אבל ללא השקיה?

במקביל אנחנו ממשיכים ללמוד על תופעות וסימני הסתיו.

בשבוע החולף סיימנו ללמוד את בריאת העולם : למדנו מה נברא בכול יום, ומעכשיו בימי שישי נלמד את סיפורי התורה.

בהמשך נעסוק בנושא מסיק הזיתים וכמובן בחנוכה.

### שימו לב

– מסיבת חנוכה שלנו תתקיים ביום –ראשון ה –15 W 12 W 6 בשעה – 00 : 17 אחר הצהריים. בכוונה מעדכנת את התאריך כבר כדי שתוכלו להיערך בהתאם. באותו יום, יום הלימודים מסתיים בשעה 00 : 14 .

מזכירה לכם לשלוח לגן קלסר ( הילדים החדשים ) עדיין חסרים הרבה קלסרים.

שבוע טוב

שלכם צוות גן זית

פאולה, פביאנה, נחמה וחני.